

DRAMATIS PERSONÆ

Baron van Eendingen tot Sevenakker	Louis De Boeck
Leander - zijn zoon	Frans Van Haudt
Van den Bogaert - Advokaat	Paul De Coninck
Samuel Silberstein - Sjacheraar	Pierre Heyvaert
Mozes Silberstein - zijn zoontje	Karel Van Campenhout
Steengebuur - Senator	André Mergan
Feemstra - Kolonel	Gaston Vermeir
Geldolf - Bankier	Jozef Mergan
Paul Recker - Dichter	Karel De Witte
G. G. Detective	Jan Mertens
Butler	Frans Van Riet

REGIE :

Nand Van der Straeten

OPGEVER :

Maurits Saerens

DECOR :

Marcel Van Den Meersche en Maurits De Boeck

LICHT EN KLANK :

Hector Meskens

GRIME :

Jan Heuninckx.

PAUS NA TWEEDE BEDRIJF.

KORTE INHOUD



Zomer in het park van baron Van Eendingen tot Sevenakker. Daarin is de baron doende met zijn honden, want "Honden is het mooiste wat ik heb! ... Er is ook Leander, zijn zoon. Hij beleeft de dag van zijn leven, want de wereldberoemde dichter " Paul Recker ,, zal op zijn uitnodiging een lezing komen houden ... In datzelfde park ook verdroomt de freule haar tijd in gedachten vertoevend bij haar geliefde : advokaat Van den Bogaert.

Ongefortuneerd als deze laatste is, zint hij op een middel om het gemis aan fortuin goed te maken, ten einde een behoorlijk figuur te slaan bij de baron en met succes om de hand van diens dochter te kunnen verzoeken. Gelukkig voor hem is er nog een Samuel Silberstein. Deze joodse sjacheraar staat bij de advokaat nog in het krijt om bewezen diensten en is dan ook bereid zijn "kunde ,, ten dienste te stellen van de liefde.

Maar, er zijn soms mensen die er zonderlinge ideeën op nahouden, zoals een senator, een kolonel, een bankier ...