

TONEELVERENIGING STERRENREGEN

PRESENTEERT :

E E N V L O I N H E T O O R

KOMEDIE IN DRIE BEDRIJVEN

DOOR GEORGES FEYDEAU

IN EEN VERTALING VAN PAUL RODENKO

EN IN EEN REGIE VAN NORBERT VISSERS.

PAROCHIEZAAL DROESHOUT

19, 20, 25 EN 26 DECEMBER 1987.

"Een vlo in het oor" is een ongelukkige vertaling van de Franse uitdrukking "se mettre la puce à l'oreille", wat betekent "wantrouwig worden".

Dat wantrouwen wordt wakkergeschud bij Raymonde Chandebise en het voorwerp van haar wantrouwen is haar echtgenoot Victor-Emmanuel, die ze ervan verdenkt vreemd te gaan. Ze nodigt een vriendin, de handige Lucienne, uit om samen een "plan de campagne" op te stellen om de nietsvermoedende echtgenoot schuld te doen bekennen. En het is een perfied plan dat alleen kan ontspruiten uit het brein van Parijse, wraakzuchtige vrouwen.

Ondertussen heeft Victor-Emmanuel zijn vriend, dokter Finache, geconsulteerd voor een "kleinigheid" die hem danig dwars zit en waarvoor hij een oplossing zoekt. Maar zijn algemene toestand zou zeker nog verslechteren als hij wist dat zijn vriend Romain Tournel hartstochtelijk verliefd is op zijn vrouw Raymonde.

En de volbloedige echtgenoot van Lucienne, Homenides de Histangua, achterdochtig en jaloers, heeft een zwaar vermoeden dat ook ZIJN vrouw hem ontrouw is en dat mag niet ongewroken blijven. Al die pittige ingrediënten worden opgediend in een luchtige Parijse sfeer, overgoten met een verrukkelijk Belle Epoque-sausje en ... dat men het pikante kruidvat duidelijk niet heeft gespaard zal je dadelijk gaan proeven.

Bon appétit !

* * *

Er is een pauze van 15 minuten voorzien tussen ieder bedrijf. De bar bevindt zich in de parochielokalen.

